

Değerli Öğretmenim,

08.11.2021

Günlerin günleri, haftaların haftaları, ayların ayları ve yılların yılları kovaladığı, zamanın su gibi akıp gideceği 2021 Kasım ayından, 2053 Kasım ayına, mavi gözlü, güzel yüzlü, altın sarısı saçlı, fedakar, cefakar, ileri görüşlü, vatansever Öğretmenime selam olsun...

Tam 32 yıl önce, daha dün gibi gözümde canlanacak heyecanımdan hiçbir şey kaybetmeyeceğim, güneşin nazlı nazlı sanki selam verir gibi, bulutların arasından bana baktığı, sonbahar yapraklarının, seneye görüşürüz der gibi, salına salına dallardan düştüğü, kış telaşında olan kuşların, civil civil ötüştüğü, penceremden görünen derenin özgürlüğe koşar gibi denize akıp gittiği, canım babamın saçımı okşayarak "birgün çok ötedigin, o ünlü Avukat Çağla DURAK olarak beni ve öğretmenlerini gururlandıracaksın" dediği bir günde huzur bulduğum odama çekilmiş, gözlerimi yumup, hayal ederek tam 32 yıl sonra sana gittiğim bir günde kaleme aldığım bu mektubumu, size heyecan içinde yazdığımı ve sizinde aynı heyecanla okuduğunuzu hayal ediyorum.

Yıl 2053, 24 Kasım, günlerden Pazartesi. Belki aynı manzara şuan sizin pencerenizden görünüyordur. Belki güneş yine nazlı nazlı, bulutların arasından size bakıyor. Yapraklar salına salına dallarından dökülüyor, kuşlar yiyecek telaşına girmiş, kış hazırlığında civil civil ötüşüyor, bütün yaz yemyeşil olan ağaçlardaki yapraklar, baharda görüşürüz der gibi, dallarından düşüyordur. Şimdi kahvenizden bir yudum alın, düşünün tam 32 yıl öncesini, düşünün 11 yaşında size bu satırları yazan Çağla'yı.

Benim o kadar büyük hayallerim var ki, alfabeyi ilk öğrendiğim, ilk cümleyi yazdığım ve Öğretmenimin gözünün içine baktığım o ilk gün heyecanım ne ise, 42 yaşında Avukat Çağla DURAK olarak aynı heyecan ve duygular içinde bu satırlarımı size yazıyorum. Çünkü; beni hayallerime ulaştıran, başarımın en temel, en güzel mimarı olan, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, bilgime bilge katan, yol gösteren öğretmenlerimi hiç ama hiç unutmadım. Minnettarım.

Mesleğinizin, ne kadar kutsal olduğunun bilincinde bir öğretmen olarak, emek verdiğiniz öğrencilerinin, bundan 30 yıl sonra, belki de sizin davranışa bakacak olan bir hakim olacak. O gün yaşayacağınız gurur ne ise, bana emek veren öğretmenlerimin yaşadıkları gurur aynıdır.

Unutma öğretmenim, öğrencilerin için, döktüğün her terin, fedakarca emek verip, zaman ayırdığın her dakikan, geleceğin teminatı ve bu vatanın yılmaz bekalarına yol gösteren birer mihenk taşı olacaktır.

Keyifle yudumla kahveni, yastanın arkasına, başınıza dik göğsünüzde kabarik olsun. Haklı gururunuzu yaşayın. Düşünün tam 50 yıl önce dikilmiş bir meyve ağacının dalında kuşlar, gölgesinde insanlar, kabuklarında böcekler hayat bulur. O ağacı diken kahramanı kimse bilmeyecek belki. Kimi dua edecek, kimi dalına yuva yapıp yaşam bulacak.

O ağacı diken kahraman sizsiniz. Meyvesi bize, gölgesi bu vatandır. Herkes öğretmen, hakim, avukat olamayacak belki, ama sizin emeğinizle yetişen bizler, bu kutsal vatan ve bayrağın asil nöbetçisi ve yılmaz bekaları olacağız. Bize bu yolda her türlü fedakarlığı gösteren tüm öğretmenlerimizin, bu özel gününü sizin nezdimizde kutlarız.

Öğretmenler gününüzde kutlu olsun.